

## Üç keçi masalı

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde 3 keçi varmış. Küçük keçi, ortanca keçi ve büyük keçi... Keçilerin karnı açılmış ve yaylaya gidip karınlarını doyurup büyüyüp serpilmek istiyorlarmış ama yaylaya gitmek için yollarını engelleyen ırmağın üstündeki köprüden geçmeleri gerekiyormuş. O da ne! Köprü'nün altında kocaman çirkin ve korkunç bir trol yaşıyormuş. Önce küçük keçi gelmiş köprüye;

«trip trap, trip trap...»

«Kim geçiyor köprümün üstünden!» diye bağırıp homurdanmış trol...

«Şey ben küçük keçiyim, yaylaya gidip karnımı doyurup büyümek serpilmek istedim sadece» demiş küçük keçi...

«Şimdi gelip seni alacağım!» diye gürelemiş yine trol...

«Lütfen beni alma benden sonra gelen keçiyi al o benden daha büyük» demiş küçük keçi...

«Tamam, geçebilirsin!» demiş troll, küçük keçi köprüyü geçip yaylaya ulaşmış ve taze otlardan yemeye başlamış... Sonra ortanca keçi gelmiş köprüye.

«Triip Traap,Triip Traap...»

«Kim geçiyor köprümün üstünden!!! « Diye homurdanıp gürelemiş yine trol...

«Şey ben ortanca keçiyim, karnım acıktı da biraz, yaylaya gidip taze otlardan yiyip büyüyüp serpilmek istiyorum...» Demiş ortanca keçi.

«Şimdi gelip seni alacağım!!!»

«Lütfen beni alma, benden sonra gelen keçiyi al o benden daha büyük!» demiş ortanca keçi...

«Tamam o zaman, geçebilirsin!» diye homurdanmış yine trol...ve ortanca keçi de karşıya geçip yayladaki taze otlardan yemeye başlamış...

Ve sonra büyük keçi gelmiş köprüye...

«TRİİİP TRAAAP, TRİİİP TRAAAP!!!»

«Kim geçiyor köprümün üstünden!!!» Diye homurdanıp gürelemiş yine trol...

«Ben büyük keçiyim! yaylaya gidip taze otlardan yiyip dahada büyüyüp serpileceğim» demiş büyük keçi kendinden emin bir şekilde...

«Şimdi gelip seni alacağım!!!» diye yine bağırıp gürelemiş trol...

«Kendine güveniyorsan çık karşıma! Kocaman sivri 2 tane boynuzumla seni ırmağın içine atarsam görürsün gününü!» demiş büyük keçi.

Ve trol tamda büyük keçiyi almak için gelirken büyük keçi sivri boynuzlarıyla bir hamlede trolü ırmağın içine atmış ve o günden sonra hiçkimse trolü bir daha görmemiş... Büyük keçi de güvenli bir şekilde yaylaya gidip diğer keçilerle birlikte taze otlardan yemeye başlamış büyümüşler serpilmişler ve ondan sonra mutlu bir şekilde yaşamışlar...

## De tre Bukkene Bruse

Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg feite, og alle tre het Bukkene Bruse. På veien var det ei bru over en foss, som de skulle over, og under den brua bodde det et stort, fælt troll, med kjempestore øyne og en nese som var kjempelang!

Først så kom den yngste Bukken Bruse og skulle over brua. Tripp trapp, tripp, trapp, sa det i brua.

"Hvem er det som tripper på min bru?" skrek trollet.

"Å, det er den minste Bukken Bruse; jeg skal til seters og gjøre meg fet," sa bukken, den var så fin i målet.

"Nå kommer jeg og tar deg," sa trollet.

"Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten jeg; vent bare litt, så kommer den mellomste Bukken Bruse, han er mye større."

"Ja vel da," sa trollet.

Om en liten stund så kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over brua. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i brua.

"Hvem er det som tripper på min bru?" skrek trollet.

"Å, det er den mellomste Bukken Bruse, som skal til seters og gjøre seg fet," sa bukken; den var ikke så fin i målet, den.

"Nå kommer jeg og tar deg," sa trollet.

"Å nei, ta ikke meg, men vent litt, så kommer den store Bukken Bruse, han er mye, mye større."

"Ja vel da," sa trollet.

Rett som det var, så kom den store Bukken Bruse. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i brua; den var så tung at brua både knakte og brakte under den!

"Hvem er det som tramper på min bru?" skrek trollet.

"Det er den store Bukken Bruse," sa bukken, den var så grov i målet.

"Nå kommer jeg og tar deg," skrek trollet.

"Ja, kom du! Jeg har to horn og dem skal jeg stange dine øyne ut! Jeg har to store kampestener, og dem skal jeg knuse hele deg!" sa bukken.

Og så begynte de å sloss. Den stor Bukken Bruse stanget ut øynene til trollet. Han knuste det og stange trollet utfor fossen. Så gikk alle de tre Bukkene Bruse til seters. Der ble bukkene så feite, så feite at de nesten ikke orket å gå hjem igjen. Og er ikke fettete gått av dem, så er de det ennå. Og snipp snapp snute, så var dette eventyret ute.